

MEER

Musiek en lirieke deur Stass © 2012 MAR Gospel Music Publishers

Vers 1:

Elke dag kan ek sien dat my lewe so gejaagd is
 So min van God in soveel wat ek doen
 Ek is moeg en ek weet dat my dag so vol is maar my lewe is leeg
 So ek roep na my God, dis Hy wat hoor

Koor:

Meer van U, meer van U, minder van myself
 Wat kan ek vir U gee met niks hier in my hand
 Kom dan nou grote Heer en vul my met U Gees
 Ek soek meer van U elke dag en minder van myself

Vers 2:

Wat ek het in my hand is so klein en onbelangrik
 Elke Goliat maak my bewus daarvan
 Maar U Naam het krag wat my reuse bang maak
 En hulle verslaan
 So ek roep na my God (Jesus)
 Dis Hy wat hoor